

Meiden en Maten!

Lees heden een ontzettend verhaalsel vol bloed, gruis en zwoelplak. Het gaat over mij en over Alex van Duyvenbode, een held met nekkuij. Die sneue kakker valde 348 vadem diep (532 van uw meters) en redde maar liefst 144 min 21 Teylingers het leven (inbegrijpt het mijne). Hij is nu 12 jaren oud en zit in Groep 8 van de Kinderburcht. Heden doet hij vele goede werken (stekezoet vword ek ervan!) maar voorheen was dat heftig anders. Voorwaar! Toen weigerde hij zelfs om kinderpostzegels te verkopen. En ook klaaroveren vond hij loezerswerk. Beneden ontmoette hij mij echter, otjepotje! En na tellose gruwzame avontuursels brengde ek hem op het rechte pad (schuin naar boven).

Laat dit vraaie boeksel nu een voorbeeld wezen, laat het een richtsel zijn voor alle Teylingse snotlippen (en al het andere Neder- en Bovenlandse pusvruchtsel). Lees en genees! Geef niet langer uw schriklijke ouders de schuld van uw eigen schriklijkheid. Want daar heeft niemen een kond aan.

Ook zal dit boeksel u leren over hoe het is om 432 jaar gevangd te zitten en... O nee, hier hou ek halt, mijn klapbak is gesluit. Lees het allemaal maar zelf!

Van de schrijver moest ek, bai de wee, nog effe zeggen dat alle ongeloofbare avontuursels in dit boek zijn gezekerd door tellose wetenskundigen (i.c. aardboorders, spraakvorsers, brilslippers, huidschuivers, krokenners en steegknotskundigen). Als ge toch nog wantrouwt moet ge me maar een flietskond sturen (dat e-mailgedoe heb ek reeds geheel onder mijn knie). Mijn poststek is

ariavandiepenbrock@hotmail.com

Veel beur en tottepot!

steunheldin, Aria van Diepenbrock

Teylingen, Taalverval & Tasmaanse duivels

In 1568 wordt de schoonheid van Slot Teylingen nog in heel Holland bezongen. Maar dan breekt de Tachtigjarige Oorlog uit en wordt het akelig stil. Tien jaar later lezen we dat er alleen nog een spookachtige ruïne staat. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Pas 432 jaar later ontdekt een 12-jarige Sassenheimer de onthutsende waarheid, en dat op een nog veel onthutsendere manier...

Eind 2006 is bij uitgeverij Freemusketeers de roman **Uit de Diepte** (of *De Val van Teylingen*) verschenen, bedoeld voor mensen van 12 tot 144.



‘Uit de Diepte’ beschrijft zes dagen uit het leven van een niet-zo-leuke 12-jarige Sassenheimer die in de buurt van de Ruïne van Teylingen inbreekt in een oude bollenschuur. Even denkt hij een middeleeuwse vluchttunnel te hebben gevonden, maar valt dan in een 500 meter diepe aardspleet. Beneden stuit hij op een volk dat daar al sinds 1574 vastzit. Zes heftige dagen volgen waarin de groep-

8'er allereerst achter de gruwelijke waarheid komt over de val van Slot Teylingen. Langzaam leert hij echter ook wat er met een taal en een volk gebeurt als er niks meer in of uit kan. Pas als hij stopt met anderen de schuld van alles te geven, bedenkt hij in 6 minuten wat de Wachtewerelders - zelfs in 432 jaar - niet konden bedenken.

Uit de Diepte gaat over anderen-de-schuldgeven, slechte ouders, eerste liefde, taalverval en Tasmaanse duivels. Het is reuze spannend en ontzettend spectaculair, maar toch bestlist geen 'fantasy'. Alle fantastische toestanden in het boek zijn namelijk gecheckt door deskundigen, alles wat er gebeurt 'zou echt kunnen'.

Het boek is bedoeld voor slimme groep-8'ers en iedereen die dat ooit geweest is.

Uit de Diepte (De Val van Teylingen),
Kees Linthorst - ISBN 90-8539-558-5
336 pag., formaat 170 x 240 mm

Uit de Diepte is in Sassenheim te koop bij boekhandel Wagner en in Leiden bij De Kler en Kooijker in de Breestraat (€ 19,95).

U kunt het boek ook bestellen bij de auteur, door overmaking van €23,- (incl. €3,- verzendkosten) naar bankrekeningnr. 130547689, tnv c.e.linthorst te Leiden, o.v.v. naam en adres.

Vragen? keeslinthorst@hotmail.com

De Schrijver

Kees Linthorst (1961) studeerde Nederlands en schreef 6 jaar lang reisgidsen over landen waar niemand naartoe durfde. Daarna was hij 6 jaar leraar Nederlands aan de Universiteit van Boekarest (wat niemand anders durfde) en kwam vervolgens in 6 jaar bij van de schrik in Sassenheim. Sinds 12 maanden woont hij in Leiden en leert daar buitenlandse studenten de belangrijkste taal (op 36 na) van de wereld (Nederlands dus). Hij heeft 2

zoons (wil er 6) en sinds 6 weken krijgt hij les op de wroetwring. Daarmee hoopt hij binnen 6 jaar door te breken.



Het Verhaal

(verklaard voor ouders en opvoeders)

Alex van Duyvenbode is een akelig, 12-jarig mannetje. Omdat hij heeft bedacht dat hij 'erfelijk belast' is, geeft hij ouders en vrienden de schuld van z'n vuile geintjes.



Dan stuit hij tijdens een insluiping in een bollenschuur op een vluchttunnel onder de Ruïne van Teylingen (Sassenheim). In die tunnel zakt hij door de grond en valt in een schuine, 500 meter diepe aardspleet. Hij belandt in een kalkgrot waar een volkje blijkt te leven dat 432 jaar eerder (in 1574, rond het Leids Ontzet) dezelfde val maakte na de verwoesting van Slot Teylingen. Twaalf generaties lang heeft dat volk zich voortgeplant en in afzondering een eigenaardig maar werkzaam maatschappijtje opgebouwd. Voor Alex is het een warm en hoogstaand wereldje waar alles prettig is geregeld: zuurstof, voedsel, werk, kunst, ontspanning en zelfs de liefde. Naar boven klimmen is de mensen echter nooit gelukt, meer dan 100 doden ten spijt. Alex arriveert als het gros de hoop heeft opgegeven ooit nog boven te komen.

Alex wil met alle liefde blijven: iedereen is dol op hem, hier kan hij met een schone lei beginnen. Bovendien heeft hij Ariadne ontmoet, een gespierde schone die niet vies is van zoenen. Hij geniet van alle liefталigheid en stelt zich enthousiast op de hoogte van de fantastische vindingen waarmee de zestiende-eeuwers hebben kunnen overleven. Voor de schaduwzijden - een aantal holbewoners begint zich steeds krankzinniger te gedragen - heeft hij geen oog, en hij heult met het kwaadaardige vrouwspersoon dat een godsdienstige dictatuur op wil leggen. Volgens haar is het leven beneden onovertreffbaar en kent het bestaan in 'De Hoogte' slechts chaos en ellende (en wie dat betwijfelt wordt opgesloten). Nog



steeds geeft Alex iedereen behalve zichzelf de schuld van de ellende die almaar grimmiger wordt. Pas als hij beseft dat hij ook hier weer iedereen afstoot die de moeite waard is, begint er iets te dagen. Ariadne, z'n ongenadige leeftijdsgenote, dwingt hem zichzelf bij de lurven te nemen. Uiteindelijk sluit Alex zich aan bij 'het verzet'. Dan volgt een reeks bloedstollende ontsnapingspogingen en een einde dat niemand in 432 jaar kon bedenken.